

Binnengekomen brieven uit het buitenland

Boezinge, 16/11/2011.

5 Geachte Paul,
Met veel spijt hebben we het overlijden vernomen van onze "Padre Adrián".
Ik vind het wel spijtig dat er in zijn korte levensbeschrijving geen sprake is van
Tierra Nueva.
Nochtans was hij daar voor ons DE Profet, niet alleen bij woorden maar ook met de
10 daad.
Ikzelf heb het o.a. aan hem te danken dat ik in Latijns Amerika ben terecht gekomen.
In het Latijns Amerika dat gonsde van de hoop die het tweede Vaticaanse Concilie had
gewekt.
Adrián was de initiatiefnemer, de doordrijver, de inspiratie, de coördinator van de
15 kolonie Tierra Nueva, die werd gebouwd na de zware aardbeving in de nacht van
4/2/1976.
Tierra Nueva, door hem zo genoemd naar "het beloofde land", waar de Israëlieten,
nadat ze zich bevrijd hadden uit de slavernij van de Egyptenaren, na een lange
doortocht door de woestijn, eindelijk aankwamen. Steeds kwam Adrián daarop terug, in
20 iedere werkvergadering die we hadden, in zijn korte woordjes die hij iedere morgen
over heel de kolonie liet uitbazuinen eens er luidsprekers waren geïnstalleerd zodat
iedere inwoner kon bereikt/opgeroepen worden.
De/zijn bedoeling was om mensen, getroffen door de aardbeving, de gelegenheid te
geven zich een nieuwe en vooral veilige plaats te verschaffen. Slachtoffers van de
25 aardbeving omdat ze woonden waar het eigenlijk te gevaarlijk was (op de hellingen van
de ravijnen rond de hoofdstad). Men kan zich natuurlijk de vraag stellen: Waarom
woonden ze daar? Omdat ze uit hun uitzichtloze armoede in 't binnenland gevlucht
waren, met de hoop zich een betere toekomst op te bouwen. Zonder middelen aangekomen
in de hoofdstad, bouwden ze zich met karton en plastic een voorlopig onderkomen in
30 het gevaarlijk niemandsland van de ravijnen rond de hoofdstad. Gevaarlijk, want in
Guatemala volgen de aardbevingen elkaar geregeld op. Waarom juist daar? Dan was hun
antwoord: In afwachting hebben we toch weer een tijdje een dak boven ons hoofd gehad.
Adrián, en ook zuster Simone Heide, woonden zelf ook op de boord van zo'n ravijn. Na
de aardbeving hing hun huisje, bengelend, schuin half boven een steile helling die
35 eronder de afgrond was ingestort. Hijzelf was er die nacht niet.
Adrián verstond de bijbelse *Uittocht uit Egypte* als een uitdaging. Een genadig
ogenblik. Hij zag die aardbeving niet enkel als een ramp. Maar wel als één van de
conciliaire "Tekenen des Tijds", om Mozes' voorbeeld na te volgen en met zijn volk de
koe bij de horens te vatten en zichzelf te bevrijden uit die rampzalige armoede
40 waarin ze gedompeld waren.
In de omgeving van de hoofdstad ontdekte hij een finca, een grootgrondbezit, dat de
mogelijkheid kon bieden om er een nieuwe kolonie uit de grond te stampen, een nieuwe
toekomst voor slachtoffers van de aardbeving. Met de hulp van de (protestantse)
theologe Julia Esquivel, van Sor Martha, van ene Marita, en nog anderen wist hij die
45 grond te bemachtigen. Langs vooral de Wereldraad der Kerken en Duitse christelijke
organisaties geraakte hij niet alleen aan fondsen, maar ook aan leidinggevend
personeel voor de bouw van een nieuwe veilige kolonie met antiseïsmisch-gebouwde
huisjes.
Het was de tijd van de grote repressie in Argentinië. Daar de organisator, Angel
50 Peiro, gestuurd door de Wereldraad der Kerken een Argentijn was, wist deze zich te
omringen met bekwaam uit Argentinië gevluchte architecten, o.a. het koppel Köstlin, de
Japanees-Argentijnse ??????, een Ricardo met zijn vrouw Ana, een ??? met haar
dochtertje ..??? enz... Maar de allereerste plannen kwamen wel van architect professor
Erwin Solorzano, die zijn studenten naar het binnenland stuurde om er de
55 woongewoonten aldaar te gaan bestuderen, en zo beter aangepaste huisjes te ontwerpen.
Verder kwamen studentinnen als Sociale Werksters er ook de handen uit de mouwen
steken: Hilda, Amanda, Norma, later aangevuld met Ester en de Salvadoreense
solidariteitswerkster Irene. Vanuit Europa kwam er tenslotte ook hulp opdagen: Sara
(GB), Marlies (D), Eva (CH), Jan en André (B) enz...
60 Eerst werd *De Grupo Asesor* gesticht als coördinerende werkgroep, die later de NGO
"ESFRA" werd. De nodige officiële stappen werden ondernomen. ... Slachtoffers van de
aardbeving begonnen toestromen, werden georganiseerd. Binnen de kolonie werd iedere
aanvraag voor een huisje bestudeerd, goedgekeurd en een plaats toegewezen. Die
bouwden voorlopige krotten, het finca-grondgebied werd ingedeeld in manzanas, plannen
65 werden gemaakt, en vooral alle gegadigden werden ingedeeld om in "samenwerking

Naspeuringen naar Jos Bastiaensen: Zijn laatste rustplaats

("Ayuda Mutua") per manzana allemaal samen een aantal huisjes te bouwen die "achteraf" per loterij werden toegekend.

Steeds bleef Padre Adrián in dit alles de leidende, inspirerende, stuwende kracht voor de opbouw van de communiteit Tierra Nueva.

70 Ik meen dat Adrián's initiatief en inzet misschien wel het bijzonderste stuk uit zijn leven is. In alle geval blijft hij in Tierra Nueva nog steeds de geliefde Padre Adrián. De uitingen van medeleven bij zijn afsterven, en de bewondering, liefde en dankbaarheid die beschreven worden in de antwoorden die ik kreeg na het bekend worden van zijn "heengaan naar de andere kant" spreken boekdelen.

75 Als de inwoners van Tierra Nueva reeds officieel op de hoogte werden gebracht weet ik niet. Ik heb het in alle geval aan de huidige pastoor laten weten. Enkele inwoners kon ik zelf bereiken, en ik ben er zeker van dat het nieuws als een lopend vuurtje werd verspreid.

80 En de medewerkers bij het uit de grond stampen van dat Tierra Nueva reageerden aanstonds met pijnlijk medeleven, maar vooral met liefdevolle bewondering voor die man, die ook in hun leven een baken was geweest.

Alhoewel in 't Spaans, stuur ik je die mee.

85 Nog één puntje, om aan te halen hoe nauw Tierra Nueva aan het hart lag van Adrián. Toen ik hem de laatste keer bezocht, samen met de voorzitter en de secretaresse van Tierra Nueva, verwittigden men mij op bedekte wijze bij het binnenstappen in het klooster om niet te verschieten, "want hij was nogal verward geworden.". Zijn broer die ons vergezelde naar zijn kamer en bij ons bleef stond verstomd over de plotse helderheid van Adrián bij een bezoek van mensen uit Tierra Nueva.

90 Bij mij woont er voorlopig een Guatemalteekse uit Tierra Nueva. Samen komen we de vele mensen van Tierra Nueva in de begrafenis van Padre Adrián vertegenwoordigen.

Genegen.

André Vanderjeugt cism (Scheutist)

95 p.s. Binnen een paar uurtjes stuur ik de uitingen van medeleven die ik reeds gekregen heb.

l.theelen@onsneteindhoven.nl

100 Gelieve vanaf nu alle mail door te sturen naar andrevdj@skynet.be, alvast bedankt
Por favor de mandar los correos de ahora en adelante a mi nueva dirección: andrevdj@skynet.be
Dret'n Van Bachten de Kupe
Diksmuidseweg 493 B-8904 Boezinge
tel +32(0)57 /46.94.21--42.31.22--(42.29.25)
Zie ook www.guatebelga.be

Fundación Esfra Esfra <fundacion.esfra@gmail.com>

17/11/11

110 Estimado André: A inicio de octubre fué la última vez que platicué por teléfono con el padre Adrián, le pregunté si estaba bien y dijo que sí, se le escuchaba animado, parece que fué la despedida manifestó recuerdos para todos quienes le conocimos que todos-das estábamos en su corazón y al finalizar la conversación repitió con nostalgia Guatemala, Guatemala. Siempre le recordaremos con cariño y admiración por su entrega a la búsqueda de mejores condiciones para los menos favorecidos de la

115 tierra y especialmente lo recordaremos por su fé y esperanza en un mundo mejor.

Abrazos cariñosos,

Olga Cerritos

amoran@usac.edu.gt <amoran@usac.edu.gt>

120 17/11/2011

Que tristeza, él fue un gran luchador por mejorar las condiciones materiales y espirituales de los pobladores de asentamientos, muchas gracias André por avisarnos, Dra. Amanda Morán Mérida

Profesora Titular

125 Centro de Estudios Urbanos y Regionales -CEUR-
Universidad de San Carlos de Guatemala -USAC-
Guatemala, Centro América

ICCPG <adminiccp@iccp.org.gt>

130 16/11/2011

Querido Andrés, He recibido con enorme dolor la partida de ADRIAN BASTIENSEN. Es cierto hay que celebrar la vida, pero la muerte es parte de nuestra vida, esa vida que amamos, que nos da tanta alegría, por ejemplo descubrir cada día el amanecer

Naspeuringen naar Jos Bastiaensen: Zijn laatste rustplaats

hermoso, la puesta del sol, el verdor de los árboles, las plantas, el colorido y
135 formas de las flores, los niños, la familia, los amigos,...claro también el dolor de
la injusticia, la discriminación la marginación, el hambre en fin tanto. Aún no
aprendo aceptar ese desprendimiento material de nuestros seres queridos. Andres me
duele tanto la partida de Padre Adrian, es parte de mi vida a través de la cual
140 encontré tantos amigos, más experiencia, tanto aprendizaje y porque no, acrecenté mi
sentimiento solidario, mi compromiso, entrega y más amor hacia los necesitados y más
vulnerables Andrés me siento profundamente afectada así como me he sentido con la
partida de otras amigas, amigos, compañeros, etc. cuando me encuentro frente a estos
sucesos quiero reafirmar más mi compromiso de amistad, ser más solidaria, más humana
y agradecer y amar cada vez la vida, mi vida y la de mis semejantes. Por último
145 quiero decirle como en otras ocasiones ya se lo he manifestado que por usted guardo
un profundo cariño paternal que he transmitido a Mariana, y sobretodo un inmeso
agradecimiento. Gracias Andrés por todo, gracias porque aún en la distancia estamos
unidos por esas vivencias de trabajo que hicieron crecer lazos fuertes y fraternos.
Un gran abrazo y mi cariño

150 Norma Morales
Antonio Coolen <antonio.coolen@gmail.com>

17/11/2011

Gracias por el aviso.

155 Lo recordaremos en nuestras oraciones
Saludos
Antonio y Gloria Coolen
vandeveire <vandeveire@itelgua.com>

160 17/11/2011

Gracias por informarnos, André. Guardamos de Adrián los mejores recuerdos. Fue una
persona que nos seguirá inspirando...
María y Juan

165 Nog een blijk van de waardering en betekenis van Padre Adrián.
Zie bijlage.

Ziehier de aankondiging, strooibriefkes, voor een nieuw college in de kolonie palend
aan Tierra Nueva.

Let op de datum: 2012.

170 Ter inlichting: in Guatemala is het nu "groot verlof" Het volgend schooljaar vangt
aan begint Januari 2012.



LICEO ADRIAN BASTIENSE

ABRE SUS PUERTAS PARA EL
CICLO ESCOLAR 2012

**"CONTRIBUYENDO A LA FORMACION
DE BUENOS CIUDADANOS"**

- Pre-Primaria
- Primaria (Primero y Segundo)
- Calidad Educativa
- Formación Integral y Moral
- Inglés y Computación
en todos los niveles

Personal Altamente Calificado
Cómodas mensualidades
y por apertura
INSCRIPCIÓN A MITAD DE PRECIO

**2da. Calle 20-25 Residenciales El Valle Zona 11 de Mixco
Teléfono: 5133-1044**

16/11/2011